



יד ושם
רשות זכרון לשואה ולגבורה



מנהל חברה ונוער



60 שנה למדינת ישראל



משרד ראש הממשלה
המשרד לענייני גמלאים | משרד החינוך

"לדורות"

סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל שאלון לרישום קורות ניצולת השואה

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים המרכיב את התמונה הרחבה. לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית, מחקרית וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 60 שנה למדינת ישראל. אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי נכון להיום

שם משפחה: בורנשטיין	שם פרטי: זאב
---------------------	--------------

פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה

שמות ומקומות יש לרשום בדפוס- גם בלועזית במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה: בורנשטיין	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	שם נעורים: שם נעורים: מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
שם פרטי לפני המלחמה: זאב- וולף	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
מקום לידה (ישוב, מחוז): לודג'	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
שם פרטי של האב: שמואל יצחק	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
שם פרטי של האישה/הבעל (אם נשוי/נשואה לפני המלחמה): אהובה	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה (ישוב, מחוז): לודג'	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה: אין	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
מקומות מגורים בזמן מלחמה (ישוב, מחוז, ארץ):	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
לודג', פולין	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
האם היית בגטאות? אילו?	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
גטו לודג'	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
האם היית במחנות? אילו? לא	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
מקום השחרור פולין	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
תאריך השחרור 5/5/1945	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
האם שהית במחנה עקורים? איזה? לא	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
לא	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
מקומות/מחנות בדרך לארץ: איטליה-אוסטריה-מחנה פליטים בקפריסין	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
שנת העליה: 1948	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית
שם האנייה: "מורדי הגטאות"	שם פרטי ושם של האב: שמואל יצחק	מין: נ / י לידה: 9/8/1921	בלועזית

לדורות סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

נא ספרי/י על קורותיך לפני המלחמה

(נקודות להתייחסות: משפחה, סביבה, ילדות ולימודים, עבודה, חברות בארגון):

הייתה לנו מאפייה בבעלות המשפחה. אבא שלי היה אופה ואני עזרתי לו. היינו אופים לחם, לחמניות. היו מאפיות רבות בסביבה, שלנו הייתה אחת מני רבות. אמא הייתה עקרת בית. היה לי אח וארבע אחיות. בזמן הזה גם למדתי בבית ספר. המשפחה שלי הייתה גדולה. ביום שישי היינו עורכים ארוחה. אבא לא היה דתי אורתודוקסי אבל היה מסורתי. חגגנו חגים יהודיים והיו חפצים יהודיים בבית. מבין האחים, אני הייתי הבכור. לאמא שלי קראו אינדה ולכולנו, כל האחים קראו: ייטה, לאה, זאב, ינקי (יעקוב), פייגה ורייזל. לא היה ממש זמן לשחק כי מגיל צעיר התחלתי לעזור לאבא. הייתי חבר בארגון "גורדוניה", זה היה ארגון ציוני. שם שחקנו, למדנו עברית ובלינו. היו בתנועה גם בנים וגם בנות. בגורדוניה היו ילדים רבים, היה מועדון של צעירים. למדנו שירים, באו שליחים מארץ ישראל. רציתי לעלות לארץ אבל הבריטים לא נתנו. בפולין הייתה אנטישמיות רבה נגד היהודים. השכנים והסביבה עזרו לגרמנים. הרגישו פחד ברחובות בלודג' שאסור היה להיכנס אליהם כי שואו יהודים. למרות זאת נשארנו בפולין כי לא הייתה ברירה אחרת.

לדורות סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

נא ספרי/י על קורותיך בזמן המלחמה

(נקודות להתייחסות: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה, השחרור וחזרה הביתה; האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע משמעותית להצלתך; בריחה/הגירה מאונס, פינוי/אווקואציה למרכז ברה"מ):

בהתחלה לקחו אותי לגטו לודג' ואז ברחתי ב-1939 ועבדתי אצל איכר נוצרי. אף אחד לא ידע. הגרמנים לא הגיעו לשם.

לדורות סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

נא ספרי על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה (נקודות להתייחסות: בריחה, העפלה וקליטה):

כשהמלחמה הסתיימה הלכתי לחפש קרובים בפולין אבל לא מצאתי אף אחד. הלכתי לארגון "גורדוניה" ונסעתי עמם לאיטליה. המסלול היה אוסטריה-גרמניה-איטליה. הייתי באיטליה לפרק זמן מסוים. הגענו לרומא והתיישבנו שם עם הקבוצה מ"גורדוניה". שם הייתה הוילה של האפיפיור. משם שלחו אותי לעבוד ב"כריכה" ולהעביר אנשים מאסטריה לאיטליה. זה היה לא חוקי להעביר יהודים מאוסטריה. הייתי שם במשך שנה עד 1946 בערך. מאיטליה לקחו אותנו, היינו כמאה אנשים, לאונייה קטנה בשם "מורדי הגטאות" והבריטים תפסו אותנו ושלחו אותנו לקפריסין. הם ידעו שרצינו להגיע לישראל. ישבנו במחנה מעפילים סגור. הכרנו חברים וחברות שם, היו החברים מ"גורדוניה". לא היה קשר מיוחד עם הבריטים, הם פשוט שמרו עלינו. עדיין חשבנו על העלייה לארץ. היינו בקפריסין עד שהבריטים עזבו את הארץ. שמחנו כשהבנו שהבריטים עוזבים.

לדורות סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

נא ספרי על חיך בארץ (נקודות להתייחסות: לימודים, תעסוקה, שירות צבאי, פעילות ציבורית או תרבותית, משפחה, דורות המשך וכו'):

הייתי לוחם במלחמת העצמאות, הייתי ליד בית שאן. הגענו מקפריסין, הכניסו אותנו בארץ למשאיות והביאו אותנו למחנה צבאי. ידענו כשהגענו מקפריסין שאנחנו נכנסים למלחמה. רוב הזמן הייתי בחיפה. כשהייתי חייל, לאחר שהערבים עזבו, מצאתי דירה נטושה בטירת הכרמל. אני וחבר שלי שיפצנו את המבנה וגרנו שם יחד, כל אחד בחלק אחר של המבנה. הייתי שם עשר שנים ושם התחתנתי. אני ואשתי הכרנו דרך חבר משותף. אחרי המלחמה עבדתי בתע"ש 3 שנים בתור ממסגר. לאחר מכן עברתי לעבוד בנמל חיפה בתור מחסנאי. זה היה מעניין, הייתה אחריות. היינו צריכים לקבל מטענים מהאוניות ולפקח על הייצוא. עבדתי שם יותר מ-30 שנים והייתי בוועד של הנמל. במשפחה שלי יש לי שני בנים ובת. הבת נשואה ויש לי כבר נינים. מבחינת הקליטה דרך הסוכנות, הם לא עזרו יותר מדי כי הם טענו שלא עוזרים לרווקים. המשפחה שנותרה מלפני המלחמה, הדודה והדוד חיים בארה"ב.